



Loco-burgemeester Walda van Oostdongeradeel ontvangt het eerste exemplaar uit handen van P. Gardenier. Links op de foto de schrijvers.

Aan de vooravond van de reünie overhandigd

Loco-burgemeester Walda ontvangt 'Een geschiedenis van Oosternijkerk'

Aan de vooravond van Oosternijkerk's reünie werd vrijdagmiddag in het dorps huis 'De Terp' temidden van zo'n tachtig genodigden 'Een geschiedenis van Oosternijkerk' aangeboden aan loco-burgemeester dhr. J. Walda. Als titel werd gekozen voor 'EEN geschiedenis' omdat 'DE geschiedenis' de pretentie zou wekken dat het boek volstrekt objectief zou zijn, iets wat volgens de schrijvers onmogelijk is aangezien de geschiedschrijver vanuit 'zijn eigen tijd'; en eigen visie, het historisch materiaal selecteert en beoordeelt. Het 268 pagina's tellende boek is geschreven door de heren: Ulbe Buwalda, leraar geschiedenis; Reinder Tolsma en Tom Zijlstra, beide onderwijzer te Oosternijkerk. Dat het een gedegen stuk werk betreft wordt bij het kijken en lezen ervan zondermeer duidelijk.

Vijf pagina's met literatuur- en bronnenopgave geven een indruk van een gedeelte van wat er zoal geraadpleegd is. Bovendien werd dankbaar gebruik gemaakt van hetgeen 'oudere inwoners' wisten te vertellen. Zo gaven de heren Wiltje Rozendal en Eelse Postmus waardevolle informatie over het dorpsleven rond het begin van deze eeuw.

De schrijvers hebben gedurende bijna

boek'. Dhr. Walda vertegenwoordigde het college van b. en w. en is auteur van een geschiedenisboek over Njawiër en met het oog op het laatste wist hij uit ervaring wat het betekend om de geschiedenis in boekvorm te vatten. Hij vertelde dat Oosternijkerk haar plaats had ingenomen in de rij van dorpen die hun geschiedenis te boek hebben.

Er is veel werk verzet, er zijn veel foto's verzameld, en er is veel bronnenonderzoek verricht. Het boek heeft dan ook zeker historische waarde, aldus dhr. Walda.

Niet in 't Fries

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat het boekje gestalte zou krijgen in de vorm van een bundeling van oude ansichten, zoals wel meer gebeurt. Na contacten met het Administratief Centrum te Metslawier bleek al gauw dat dit financieel moeilijk haalbaar was. Gekozen werd hierna voor een breder opzet.

Archieven werden geraadpleegd; musea bezocht; steeds meer gegevens kwamen aan het licht. De hoeveelheid

informatie werd zo groot dat men i.v.m. de beschikbare tijd (reünie) moest gaan selecteren.

Kerk en landbouw vormden de zwaartepunten in de studie omdat beide vanouds van grote betekenis waren in de dorpsgemeenschap.

Als uitgangspunt voor het onderzoek diende het manuscript van dr. J. Zwart, dit in de jaren '50 onderzoek verrichtte naar de historie van zijn geboortedorp.

Aangezien het boek handelt over een fries dorp en zijn inwoners zou men mogen verwachten dat het ook in het fries geschreven zou zijn. Als verklaring voor de nederlandse tekst deelde Ulbe Buwalda mee dat vele ouderen hierom hadden gevraagd omdat zij vroeger geen fries hadden geleerd en dientengevolge moeilijkheden hadden met het lezen. Tenslotte sprak dhr. H. ten Hoeve als vertegenwoordiger van dorpsbelangen, hij dankte de schrijvers namens een 'dankbaar publiek'. Het boek kwam mede tot stand dankzij subsidies van de Culturele Raad, de Rabo-bank en de ISW-regeling. Het boek werd voortreffelijk van ontwerp en uitvoering vervaardigd bij het Administratief Centrum Oostergo te Metslawier. Na een korte toespraak van elk der schrijvers, waarin dezen alle medewerkenden bij het tot stand komen van het boek dankten, sloot dhr. Ankersmit de bijeenkomst en werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de opening van de tentoonstelling in de school bij te wonen. Hier waren o.m. foto's en andere documenten te bezichtigen tijdens het onderzoek waren gevonden.

