

Intrede Van de Graaf in Oosternijkerk

16 Mar. 2000

OOSTERNIJKERK – Voor de Samen op Weg-gemeente van Oosternijkerk was het gisteren een heel mooie en blijde dag. Zij mochten in kandidaat Marienna Helena van de Graaf hun eerste predikant van de SoW-gemeente verwelkomen.

Op 1 september 1997 was de federatieve SoW-gemeente al een feit, maar er waren nog twee predikanten. Op 14 februari 1999 nam ds. J. van Dijk afscheid en negen weken later, op 18 april deed ds. G. Lous hetzelfde; hij nam afscheid en vertrok naar IJmuiden.

Maar binnen het jaar weer een nieuwe predikant. De bevestiging werd gedaan door ds. J. Ek, predikant te Makkum, de plaats waar kandidaat v.d. Graaf stage gelopen had.

In zijn inleiding zei ds. Ek dat men zich vaak verwondert over hoe het leven kan lopen. Ook Marianne zal dat gevoeld hebben. Geroepen door mensen, maar bovenal geroepen door God zelf. Opgegroeid in een pastorie en tijdens de studie twee jaar in Roemenië doorgebracht.

Na de bevestiging volgde de handoplegging, hieraan deden zes predikanten (onder wie Marianne's vader) en een kerkenraadslid van Oosternijkerk mee, waarna de gemeente haar lied 222 uit 'Zingende Gezegend' toezong.

Predikatie

De tekst voor de intredepreek was uit Efeziërs 5:18b en 19: 'Maar wordt vervuld met de Geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte!' De nieuwe predikant begon met op te merken dat

toen ze hier vijf maanden geleden voor het eerst preekte ze geraakt werd door het zingen van de gemeente. Toen dacht ik aan deze tekst om sindsdien heeft die tekst me niet meer losgelaten.

Beseften ze wel het geheim van het zingen, zo vroeg de predikant? Zingen van de grote daden Gods: troost, heil, liefde, genade. Zingen in de wetenschap dat God Zijn belofte waar maakt.

Tijdens haar verblijf in Roemenië had ze het meege maakt dat de familie bij het graf bleef staan, totdat het graf dichtgegooid was. Dat was heel erg en zwaar. Maar er werd gezongen, eerst klaagliederen die overgingen in lofzangen.

Sprekers

Namens kerkenraad en gemeente sprak J. Weidenaar. Hij feliciteerde de nieuwe predikant en haalde enkele herinneringen uit zijn jeugd aan toen men zondags goed kon merken naar welke kerk men ging. Nu gelukkig anders, in een goede sfeer Samen op Weg. En hoe zien we die toekomst vroeg Weidenaar zich af: We zien het als een taak om samen door te gaan, samen de kar trekken of duwen, wie niet mee kon komen, gooien we in de kar, aldus spreker. De predikant mag de weg wijzen.

Namens de kindernevendienst werd een plakkaat aangeboden, waarop de kinderen 's morgens een handafdruk op geplaatst hadden. (Een mooi schilderij voor de studeerkamer).

Namens classis en als consulent sprak ds. Bouwknacht van Anjum. Een nieuwe periode breekt voor U aan, een spannende tijd om aan elkaar te wennen.

Veel is in de vacante periode zelfstandig door de gemeente gedaan, nu niet overgeven aan een gevoel van luxe en overdaad, aldus de consulent. Wees zelf niet minder in de dienst aan de Heer.

Namens de O.B. club (Oude Ballen Club) spraken twee studievrienden, leden van hetzelfde dispuut. Ze noemden de nieuwe predikant een warme vrouw die van aanpakken weet, een vrouw die houdt van mensen en dat is vaak wederkerig. Een vrouw die gezelligheid uitstraalt.

Als predikant kun je alles kwijt, aldus de studievrienden, en ben je hier op je plaats. De gemeente geven ze het advies om de predikant ook tijd voor haarzelf te geven, geef ze rust en ruimte, gooi haar desnoods maar eens in de kar waar Weidenaar over sprak.

Namens de gemeente Rotterdam-Charlois, waar ds. Van de Graaf haar belijdenis gedaan had, boden twee dames haar bloemen aan en wensten haar veel heil en zegen toe bij haar werk voor de Heer.

Tot slot bedankte dominee V.d. Graaf voor alle goede en mooie woorden tot haar gesproken, Dank aan allen die meegewerkt hebben aan deze dienst en aan bouw en inrichting van de nieuwe pastorie. Ik hoop snel kennis met U allen te maken, aldus de predikant en in vertrouwen op en geloof in de Heer gaan we samen op weg, zo besloot ze haar dankwoorden. Het kerkgebouw was tijdens deze mooie dienst tot de laatste plaats bezet; het orgel werd bespeeld door dhr. L.S. Weidenaar:

Na afloop van de dienst gingen veel gemeenteleden en genodigden naar gebouw 'De Terp' om daar te feliciteren en kennis te maken met de nieuwe predikant.